

**GULDALDERKUNST ER
NATIONALISTISK
PROPAGANDA!**

Brev fra F.C. Krebs til P.C. Skovgaard

“Annaly d. 7.de Nov 1848

Endelig, kjære Skovgaard, er min Bolig saa vidt færdig, at den kan beboes og vi ere nu flyttet ind. Vi have Plads til en Gjæst, gid vi havde denne Gjæst, jeg mener Dem,
Nu have vi da faaet Forfatningsudkastet, og det har tilfredsstillet mig i den høieste Grad. Blot at det til fulde maatte blive paaskjønnet. Dersom Monrad er Skaberen, har jeg dobbelt Respect for ham. ”Ministeriets” Stilling har i de sidste maaneder ikke været behagelig og dog har det i sig saa alle Elementer, at det vil fortjene en mere uforbeholden Tillid. Beretningerne om Valgforhandlingerne har jeg ofte læst med en høi Grad af Misfornøielse og Rigsforsamlingens Debatter paa de første 5 års Møder have ingenlunde tilfredsstillet mig. Man gjør for meget Væsen af Smaating og strides om Kaiserens Skjæg, men jeg haaber, at det vil rette sig, naar man faaer fat i Hovedsagen. Hvis Forsamlingen besidder den sunde Sans, som den bør besidde, venter jeg at Forfatningsudkastet gaar igjennem uden nogen betydelig Debat, men naar man betænker at Balthazar Christensen og [Consorter] var tilstede i Forsamlingen, har man vel Grund til at frygte en Kamp angaaende de tvende Ting og Kongens Veto.”



**GULDALDERKUNST ER
NATIONALISTISK
PROPAGANDA!**

Brev til P.C. Skovgaard fra hans mor

“Weibye d. 22. April 1849

Kjæreste Peter!

Vi takker Dig saa hjertelig for Dit kjønne Brev, som vi modtager med Christian i Nat Klokken Eet tillige med Dit Tøi.

Nu have vi da læst Aviserne, at de indeholde Meget baade Ondt og Godt, men iblandt [...],

at store uforskammede tyske Løgne, men det er opmuntrende at læse det Skrivt fra de modige Tyske, hvorledes de bads Regieringen ei at give efter for deres Skyld og bare Troligen holde ud om ogsaa Fienden kom og i denne Land. Dersom det er sandt at Fienden trækker saa meget Styrke sammen med Lysten for at bestorme Als, saa ere dine Dage maaske meget skjæbnesvangre, den gode Gud skjænke vore Vaaben sin Beskyttelse, at vore stakkels faae Krigere dog ei maa blive ... til intetgjorte af den saa meget talrigere Fiende!

Lev og nu ret vel min kjæreste Peter, tak for den Kjærlighed, hvormed Du stedse tænker paa os, hils dem Alle i Kjøbenhavn, dog vær selv mest hilset saavel fra Hr. Jensen, som fra Jomfruen, Mine, og Din stedse kjærlige Moder.

C. Skovgaard.”



**GULDALDERKUNST ER
NATIONALISTISK
PROPAGANDA!**

Brev til P.C. Skovgaard fra hans onkel Christian Aggersborg

“Kjøbenhavn 24. Juli 1850

Kiære Peter!

Det var mig en Fornøielse at modtage Dit Brev, hvoraf jeg seer, at det er vel inden Borde og at I alle have det saa godt i dette farlige Sommergeir. [---]

Det er med Nød og Næppe at jeg kan stjæle fra Børnenes Tid til at tilskrive Dig disse Ord

Denne i de senere Aars usædvanlige Travlhed, som i en kort Tid kan være ret behagelig, er en Følge af, at man ialmindelighed troer at mere politiske Forhold snart ordnes paa en god Maade, ja der tales endog om at der for Øieblikket af Tyskerne underhandles om Underkastelse, dog dette troer jeg ikke. Det gjør mig ondt at Du forgjeves har ventet Brev fra mig, da Du sendte det af, men her vidste man intet Nyt og jeg kunde ikke faae (have) Anelse om man i Weibye drømte om store Slag, hvori blev gjort 500 Fanger etc. Ellers skulde jeg sikkert med et Par Ord bragt Eder tilbage til den tørre Virkelighed.

Med de kjærligste Hilsner fra os Alle

Din hengivne Onkel
Christian”